

Δράση «Δέντρο - λιχουδιά για ζωάκια και πουλιά» στο πλαίσιο
του Διεθνούς Δικτύου ΠΕ "Μαθαίνω για τα Δάση"

6^ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Κρήτης
13/12/2023



Η ιδέα...

Το σχολείο μας έχει φορέσει τα γιορτινά του..οι τάξεις μας έχουν στολιστεί με δέντρα και λαμπιόνια αλλά και με τις μοναδικές μας χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κατασκευές! Όμως η αυλή μας δε μοιάζει να έχει μπει στον εορταστικό ρυθμό! Ιδιαίτερα τα φυλλοβόλα δέντρα στέκονται άχαρα με τα γυμνά κλαδιά τους.

Ένα email φτάνει από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης κι έτσι μια ιδέα τρυπώνει στο μυαλό μας... Γιατί να μη στολίσουμε ένα αλλιώτικο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην αυλή μας; Γιατί να μη δώσουμε στα πουλάκια, που πετούν στη γειτονιά μας, την ευκαιρία να γιορτάσουν κι αυτά τα Χριστούγεννα, τρώγοντας νόστιμες λιχουδιές; Και ποιος θα μας βοηθήσει; Μα φυσικά οι μικροί μας μαθητές!!!

Οι σκέψεις των παιδιών...

Μόλις έμαθαν τα παιδιά, τι επρόκειτο να συμβεί, ενθουσιάστηκαν! Άρχισαν να βγάζουν από τις τσάντες τους σακουλάκια με σποράκια, που τους είχαν δώσει οι γονείς τους κι άκουσαν προσεκτικά τις οδηγίες που είχαμε στα χέρια μας από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, για τα υλικά που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε!

Η χαρά τους μεγάλη!

«Πολύ θα χαρούν τα πουλάκια!»

«Θα κάνουν κι αυτά Χριστούγεννα!»

«Ελπίζω να μην παχύνουν σαν τον Άι Βασίλη!»

«Θα είναι σαν να τρώνε κουραμπιέδες!»

«Ελπίζω να τα τρώνε αργά σαν "σπουργιτάκια"!»

«Θα ντυθούν γιορτινά και τα δέντρα!»

«Να μη βάλουμε πλαστικό, γιατί αν το φάνε θα πνιγούν..»

Αμέτρητες οι σκέψεις... Μεγάλος ο ενθουσιασμός!!!

Η στιγμή της υλοποίησης!

Τα παιδιά παρατήρησαν τις εκπαιδευτικούς που έφτιαξαν τα πρώτα στολίδια με ρολό χαρτιού και του άπλωσαν φυστικοβούτυρο, καλύπτοντας το με σποράκια!



Κάθε παιδί έφτιαξε το δικό του στολίδι, γεμίζοντας το λαχταριστά σποράκια!

Η στιγμή της υλοποίησης!

Εκτός από ρολά χαρτιού, χρησιμοποιήθηκαν και πορτοκάλια για να φτιαχτούν μικρές ταΐστρες!



Όλα τα μικρά χεράκια βοήθησαν ώστε να φτιαχτούν νόστιμα χριστουγεννιάτικα στολίδια-λιχουδιές για τα πουλιά!

Το τελικό αποτέλεσμα!

Με τέτοια χεράκια για βοηθούς,
το αποτέλεσμα ήταν
καταπληκτικό!



Όλα τα στολίδια έτοιμα
για να στολιστούν
στα φυλλοβόλα δέντρα
της αυλής μας!!!

Ώρα για στόλισμα!

Επιλέξαμε τα φυλλοβόλα δέντρα της αυλής μας για να κρεμάσουμε τα στολίδια- λιχουδιές αλλά και τις ταΐστρες μας για τα πουλιά!!!



Ώρα να θαυμάσουμε το αποτέλεσμα!



Ευχαριστούμε θερμά την
Ελληνική Εταιρία
Προστασίας της Φύσης,
εθνικό χειριστή του
διεθνούς δικτύου ΠΕ
«Μαθαίνω για τα Δάση»
και τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Λάρισας,
συντονιστή του δικτύου,
για την οργάνωση αυτής
της όμορφης δράσης
αλλά και για την ευκαιρία
που μας δόθηκε να την
υλοποιήσουμε!

Οι εκπαιδευτικοί
και τα παιδιά του
6^{ου} Νηπιαγωγείου
Ηρακλείου Κρήτης



Δέντρο
για τα πουλιά
Λιχουδιά



Λιχουδιά

για τα πουλιά

