

Δράση «Δέντρο - λιχουδιά για ζωάκια και πουλιά»

4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου
Σχολικό έτος 2023-24



Μαθαίνω για τα Δάση Δράση «Δέντρο - λιχουδιά για ζωάκια και πουλιά»

Λίγο πριν μπει ο Δεκέμβρης λάβαμε την πρόσκληση
της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης,
του εθνικού χειριστή του διεθνούς δικτύου ΠΕ «Μαθαίνω για τα Δάση»
και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
για να στολίσουμε με τους μαθητές/τριές μας ένα αλλιιώτικο χριστουγεννιάτικο
δέντρο στην αυλή του σχολείου μας.

Αμέσως μετά τον στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, εκμεταλλευτήκαμε την άφιξη του Δεκέμβρη και του χειμώνα. Βρήκαμε την ευκαιρία για να συζητήσουμε με τα νήπια τα χαρακτηριστικά του καιρού την εποχή αυτή και αναρωτηθήκαμε πώς θα μπορέσουν τα πουλιά να βρουν τροφή στις κρύες βροχερές ή και χιονισμένες μέρες.

Τα νήπια σκέφτηκαν ότι δεν είναι και τόσο εύκολο για τα πουλιά όταν ο καιρός είναι άσχημος.

Στην ερώτηση πώς θα μπορούσαμε να τα βοηθήσουμε έδειξαν προθυμία και πρότειναν να τους αφήσουμε εμείς τροφή για να μπορούν να τρώνε.

Όμως πώς θα εξασφαλίσουμε ότι την τροφή δεν θα την πάρει ο αέρας;

Στο σημείο αυτό τα νήπια προβληματίστηκαν και τότε είδαμε τις προτάσεις για την κατασκευή ταϊστρών ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα πουλιά θα μπορούν να βρουν και να φάνε την τροφή χωρίς αυτή να κινδυνεύει από τις άσχημες καιρικές συνθήκες.





Με μεγάλη προθυμία τα παιδιά έφεραν άδεια κουτιά από γάλα και ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε ταΐστρες .
Αρχικά βάψαμε τα κουτιά με τέμπερα.





Όταν στέγνωσε το χρώμα διακοσμήσαμε με βούλες από τα δάχτυλά μας τα χρωματιστά κουτιά .





Στη συνέχεια κολλήσαμε γλωσσοπίεστρα και ξυλάκια για σκεπή καθώς και κλαδάκια για να μπορούν να στέκονται τα πουλιά για να τρώνε.





Όταν όλα ήταν έτοιμα
φτιάξαμε και τέσσερις
φυσικές ταΐστρες από
πορτοκάλια και τις
γεμίσαμε τροφή.



‘Ηταν η ώρα να στολίσουμε το
εναλλακτικό δέντρο δείχνοντας
έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για
τα πουλιά και την φύση.

Η διαδικασία ενθουσίασε εξίσου
παιδιά και νηπιαγωγούς. Ήταν
πραγματικά μια όμορφη στιγμή
και το αποτέλεσμα ήταν
εντυπωσιακό.



Κάναμε έναν κύκλο
γύρω από το
“ δέντρο-λιχουδιά “
για να το
θαυμάσουμε.



Η δράση μας είχε
πολύ επιτυχία
γιατί πλήθος
πουλιών ———
επισκέπτονται τις
ταΐστρες μας
καθημερινά και
ήδη τις έχουμε
γεμίσει δύο φορές.



Το δέντρο ενθουσίασε
και τους γονείς και από
την μέρα που το
στολίσσαμε αποτελεί
σημείο έντονου
ενδιαφέροντος και
παρατήρησης μικρών
και μεγάλων.



Στις ζωγραφιές
αποτυπώνεται το
“δέντρο- λιχουδιά”
μέσα από τα μάτια
των παιδιών.





Ευχαριστούμε

4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου

Υπεύθυνες Νηπιαγωγοί

Σαββαλάκη Αποστολία

Βουδούρη Γεωργία

Μπακαλούδη Δέσποινα